



Medici. Men hwad? wistades du i Neapel? Och huru länge har du varit der?

Mori. Fyra år, Ed. Exc., hwilket synes af min Wårds Hyres-Contract, som Skrifwaren har i sine händer. Jag hölt en bod med åtskillige waror, på andra sidan af Chiaja-bryggan, och flere gånger har jag tagit min tillflykt til Ed. Exc. för at blifwa betald af Canonicus Gaetano Girardi. Ed. Exc. lär erindra sig, at han en gång skickade en Skrifware til mig i boden för at säga mig, at jag skulle göra Riddaren Medici et nöje, om jag återtog någre illuminerade kopperstick, som jag sålt til en Courier från Wien, och återstälde penningarne med tilstånd at behålla något för mig. Jag återtog ofördröjeligen dessa papper och återskickade hela summan för at lyda Ed. Exc. Strax derpå dog min hustru, och som jag befann mig i et utblottadt tilstånd, utan at kunna få in mine fordringar, blef jag twungen at slå igen min bod, och tog min tillflykt uti Riddaren Rondonis hus, hwilken af medlidande lemnade mig en kammarare.

Medici. Men du wiste wäl at denna din bror war uti Neapel?

Mori. Nej, Ed. Exc. Den första gång jag råfde honom war dagen efter Nyårsdagen på Chiaja-gatan midt för Palatset. Då uppsökte han mig uti förenämnde Riddares hus. Sedermera har jag åter sett honom wid påß tre gånger; icke heller sökte jag honom vidare, emedan, som man sagt honom, at jag förde et vordentligt lefwerne, wille han ej vidare se mig. En morgon råfde jag honom på Caffehuset Emanuel. Der frågade han mig om jag wille resa bort med honom. Jag swarade honom med ja. Han tillade: i fall han behöfde skicka mig längre bort, om jag wore färdig dertil; hwarpå jag swarade: som det war han som skickade mig, wore jag beredd at resa hwart han wille. Så blef beslutadt, och då försåg han mig med et swenskt påß, hwilket Skrifwaren har hos sig.

Medici. Men du gick ju i din brors hus och åt hos honom?

Mori. Nej, Ed. Exc. blott en enda gång har jag ätit i hans sällskap.