

Bertuccia såf. Och således, Herr General, ser man nog, hvilket jag ock sagt, at Ni icke har minsta del uti denna händelse.

Hittils hafwe vi sett den ömhet och det medlidande som Myladys och Prestier wisat, för att frälsa Eder stackars Baron, om hwars flygt, Ni, oskyldige Herre, war aldeles okunnig. Vät ock nu betrakta des Mordares företagande, hwars affigter woro såkert stridande emot denne Myladys och Presters.

Benedict Mori, Mordare-hufwudmannen, lik en Astronom uti sit Observatorium, iakttog alla Hofwets rörelser i denne dyrbare ögnablick, och såsom Styresman för de Observationer som ifrån hundrade håll gjordes på Baronens steg, förutsåg han, at alt möjligt bistånd ifrån högre ort skulle lemnas denne gunstling, för att befordra hans flygt. Redan den 10 om morgonen hade han så föranstaltat, att fiskare-båtar woro lagde längs utåt hamnen ifrån St. Lucia til Riddaren Hamiltons hus vid Posilipo, hvilka skulle iakttaga hwarenda som gick både in och ut, för att gifwa honom underrättelse derom. Han hölt desutom i fem dagar för sin räkning en stor Felouque segelfärdig, för att efterfölja Baron, i fall han toge flygten sjövägen. Til lands åter, war det få ställen i Staden, i synnerhet de sista dagarna, ända til des man sökte arrestera honom, och i de misstänkte husen ingen enda port, hwarest han ej utställd Spioner, försedde med goda ben och hederlig betalning. Til Moris olycka, war en af denne Setola, som på en och samma tid bedrog både honom och sin egen Herre. Snart skal man få se huru stor bof han war, och huru han, under Edre händer, wördade Herr General, blef et werking til alla de osanningar, som sedan blefwo utspridde. Ni torde påminna Eder, at han af Mori fått löfte om 20 Dueter, om han underrättade honom om Barons flygt så snart den gått för sig. Begärlijig efter denna belöning, och ej okunnig om Barons flygt, utan atmeta huru, när eller hvarthän, tog han tilflygt til sine vanlige osanningar. Under det Mori vid midnatten hemkom från Riddaren Hamiltons Lusthus, der han warit för att visitera sine utposter, utan fruktan för Drottning Johannas Andar, fann han Setola vid Villa di Marocco, der han